

Er ref: Skogsstyrelsen
Diariennr: 2017/1309

registrator@skogsstyrelsen.se
Stefan.karlsson@skogsstyrelsen.se

Vår ref: Linda Eriksson
Diariennr: R2018:9

Linda.eriksson@skogsindustrierna.se

Yttrande över regeringsuppdraget En analys av styrmedel för skogens sociala värden

Sammanfattning

Skogsindustrierna instämmer i slutsatsen att det är svårt att analysera styrmedel när det är oklart vad styrmedlen ska styra mot. Målet eller målen behöver tydliggöras först. Generellt anser vi att fokus i större utsträckning borde vara att titta på möjliga styrmedel för att öka efterfrågan, vad krävs för att få fler människor att bege sig ut i skogen? Tillgängligheten är ett mindre problem, Sverige har gott om skog och natur. Skogssektorns gemensamma målbilder för friluftsliv och rekreation är det starkaste och sannolikt mest verkningsfulla styrmedlet för skogens sociala värden, låt dem verka.

Skogsindustriernas yttrande

Skogsindustrierna anser att Målbilderna för friluftsliv och rekreation borde ha fått ett större utrymme i regeringsuppdraget och från Skogsindustrierna anser vi att de är ett verkningsfullt styrmedel för skogens sociala värden. En viktig del av de reviderade målbilderna gäller kommunikation. Hur denna målbild uppfylls kommer man inte åt genom hänsynsuppföljningar och statistik, utan här krävs en del utveckling. Låt målbilderna verka, de är relativt nya och i några fall bara något år gamla.

Alla målbilder, inklusive de för skogens sociala värden har arbetats in i företagens riktlinjer. Där finns också krav från certifiering och företagsspecifika krav. Målbilderna i sig påverkar också certifieringen. Att de företagsspecifika riktlinjerna inte talar om målbilder som begrepp innebär INTE att målbilderna inte når ut.

Samtidigt vill vi peka på att i rapporten används begreppet Skogsstyrelsens målbilder vilket är olyckligt, det är skogssektorns gemensamma målbilder.

Skogsindustrierna anser inte att jämförelser av friluftslivets förädlingsvärde med skogsbrukets förädlingsvärde är relevanta. Här jämförs äpplen med päron eller kanske rent av snöskotrar samtidigt som det leder till att skogsbruk ställs mot friluftsliv på ett olyckligt sätt. I friluftslivets förädlingsvärde ingår allt från boende och transporter till mat och utrustning medan man i skogsbrukets förädlingsvärde endast tar med råvaruanskaffning och skogsskötsel.

6.2 Uttolka och konkretisera målen för skogens sociala värden

Skogsindustrierna anser att det är bra att konkretisera målen för skogens sociala värden, de är diffusa idag. Samtidigt är frågan komplex och avvägningarna inte alltid enkla, är det en fråga för myndigheter eller politiken?

6.3 Öka efterfrågan på skogens sociala värden

Skogsindustrierna stöder förslaget. Efterfrågan är ett större bekymmer än utbudet. Det finns mycket att göra tex i läroplaner för att öka engagemanget från skolan.

6.4 Skogsvårdslagen

En utredning av föreskrifter och allmänna råd i SvL kan vara befogad om det gäller prioritering av olika hänsynsfunktioner men inte om det ska ställas ännu högre krav på vad markägare ska tåla. Sociala hänsyn är en del, tillsammans med natur- och kulturmiljöhänsyn, som beskrivs i §30 SvL. Däremot kan vara så att sociala hänsyn i vissa fall borde prioriteras högre än annan hänsyn. Här måste man också beakta risken för kontraproduktivt beteende, om jag som markägare ställer upp med exempelvis att upplåta min mark för ett elljusspår till den lokala skidklubben och sedan får inskränkningar på grund av elljusspåret så aktar jag mig noga för sådana upplåtelser i framtiden.

6.5 Förändring i anslagstilldelning för skydd

Skogsindustrierna anser att det är bra att öka anslagstilldelning till skydd av skogar med höga rekreations- och friluftsvärden, de behöver inte nödvändigtvis vara tätortsnära. Det är rimligt att skogsägare med välbesökta skogar ersätts om den hänsyn som påkallas går över intrångsbegränsningen.

6.6 Information

Skogsindustrierna har inga synpunkter på Skogsstyrelsens interna uppföljningar. När det gäller officiell statistik är det viktigt att den är objektiv och mätbar. Skogens sociala värden är sällan objektiva och mätbara, de är i stor grad individuella och högst subjektiva. Skogsindustrierna anser att förslaget tydligare borde peka ut vilken statistik som ska tas fram inte bara att det ska tas fram statistik.

För Skogsindustrierna

Linda Eriksson
Skogsdirektör